

December månads krönika

Av Sven Mattsson

Jag har valt att skilja årets lista från denna månads krönika. Listan kommer lagom till jul. Det har hänt så mycket positivt denna månad och i slutet av den föra att jag känner djupt för att skriva en speciell krönika om detta.

Kommunfullmäktige i Eslöv har tagit ett princip beslut om en utbyggnad av idrotten i Eslöv. Beslutet gäller framförallt fotboll och friidrott. Men man får inte bortse från att det även täcker ett stort behov för Ekenäs skolan och dess möjligheter att bedriva en vettig gympa. Tanken är att Ekevalla skall bli en arena för den fria idrotten och att fotbollen flyttar. Dessutom skall en idrottshall byggas på grusplanen. Nu har det kommit protester från fotbollen men skälen att följa de tankar som finns är så pass stora att möjligheterna till att fotbollen får flytta på sig är stora.

Gert – Åke och Börje har skött frågan på ett utmärkt sätt. De har valt dialogen framför konfrontation och i längden är det rätt väg att gå. Nu kommer en fortsättning på ärendet efter nyåret och jag tycker att det ser bra ut.

Kommunalrådet Cecilia Lindh var också mäktigt imponerad och glad över att så många EAI are kom och lyssnade på debatten. Det värmer och stimulerar också Gert – Åke och Börje att gå vidare med frågan.

Avslutningsfesten var som vanligt en stor tillställning Hela Ekenäsgården var fullsatt. Det har blivit en fin tradition där unga och gamla träffas under några timmar och får en bra stund tillsammans.

Man får också en fin sammanfattning på händelser under det gångna året.

Dick Blom agerar som vanligt säkert och humoristiskt.

Han förbereder sig alltid väl både när det gäller träning och detta muntliga framförande.

Dock glömde han bort en stor händelse i klubbens historia denna gång. Bronset i Senior DM kulan. Men sen å andra sidan är ju den person som knep denna bronsmedalj väldigt duktig på att tala om denna händelse för alla som vill och inte vill höra på.

Ett stort grattis vill jag ge till de tre ledarna som fick ett utvecklings – stipendium av Färs och Frosta sparbank. De tre jag tänker på är Jocke Susanne och Danne.

Utöver att denna uppmuntran skapar glädje och stolthet så blir den också en möjlighet i att förkovra sig.

Slutligen vill jag återigen återkomma till Jasse. Jag hade nöjet att få samtala med henne under en längre tid när Sebastian tränade spjut. Hon fanns på plats och tränade lite lätt. Det är naturligtvis mest rehabiliterings träning men hon berättade att det ändå blir en fyra till fem pass per vecka. Skadan börjar läka sig men ännu återstår det en del frågetecken.

Jasse har en mycket öppen attityd inför framtiden och det fortsatta friidrottandet. Att hon kommer tillbaka på hög nivå är jag helt övertygad om. Frågan är i vilken gren

Vad jag förstår är det kärleken till friidrotten som är viktig för henne och inte enbart grenvalet. Hon skyndar nu långsamt och vet att skadan måste läka ut innan någon form av kastning äger rum.

Förhoppningsvis får vi se henne kasta på lägret i Portugal

Sen var det ett tag sedan jag träffade Eva. Vad jag förstår är hon på väg att bli riktigt bra från sin skada. Jag vill ha tillbaka henne på träningsbanorna igen så att vi får uppleva vilken härlig idrottstjej och kamrat hon är

Både Jasse och Eva behövs inom den fria idrotten i Eslöv och jag hoppas att de snart är tillbaka så att jag har någon att bråka med. Jag får väl nöja mig med Hanna så länge men hon slår så hårt att det är fara för ens eget liv att bråka med henne.