

Vårkrönika av S Mattsson

Så sitter man återigen och skriver en krönika. Liksom tidigare vill jag poängtera att krönikor är ett personligt inlägg och behöver inte delas med de åsikter en förening har. Jag vill också bjuda in andra personer som vill skriva en krönika. Den kan handla om både små och stora frågor. Ingenting är för litet att behandlas i en krönika. Man behöver heller inte vara rädd för att utdela lite smånytt åt politiker, tjänstemän eller andra. Bara man inte ger sig på personangrepp.

I kommande krönika kommer jag att ta upp problematiken kring Ekevalla men i denna krönika blir det lite snällt och vardagligt.

Tävlingarna på Ekevalla var som vanligt med mycket väl godkänt genomförda. Trots det dåliga vädret gjordes en hel del goda resultat. Som utomstående observatör och under den stund jag var på plats kunde jag konstatera att det fanns bra med funktionärer. Alla hade ställt upp. Sen att det fanns stunder då framförallt seniorerna tävlade kunde det vara lite mer glest. Det jag också la märke till var snabba prisutdelningar. Ett litet minus vill jag ge. Nog fanns det för få tävlande från hemmaklubben. Kanske är det bara jag som tycker så. Det finns ju förklaringar till detta. De äldre ungdomarna hade precis kommit hem från ett tufft läger i Portugal och orkade inte med så många starter

Vid sidan av plan och utkik över spjutkastarna stod herr spjut själv. I folkmun kallas han också för spjudahotar Persson. Översatt blir detta Jan Persson. Det som var extra kul med vårt samtal var att han öste beröm över ett par av våra kastare. Q Andersson och C Beckvall. Han tyckte att de kastat alldeles utmärkt och tekniskt sätt mycket bra. Det verkar som om spjut är något som passar EAI are. Men en liten varning. Denna ställer jag framförallt till föräldrar. Spjut är kul men farligt. Låt inte barnen kasta i för tidig ålder. Då är bollen ett bra kastredskap. Likaså skall man definitivt inte kasta några max kast. Skaderisken är väldigt hög i denna gren

Det är alltid kul att höra eftersnacket när ett läger avslutats. Dick har länge fostrat pojkarna med både det ena och det andra. Han har alltid gått segrande ur striderna. Tar till knep som förvånat dem. Jag frågade Sebastian om han hade gett igen för gammal ost. Nej sa han, Dick är för klen att slå på idag. Han tillade för säkerhets skull att bita Dick i ryggen var fortfarande gångbart. Jag frågade Sebastian om Dick hade skrikat. Nej sa han, Dick var så svett att jag fick släppa taget.

Alltså ingen hämnd för Sebastian. Jag letar vidare och stöter på Robin Hägg. Nå Robin pryglade du Dick under lägret. En tystnad uppstod och Robin tvingades erkänna att Dick visste om att han var kittlig och tog till det knepet. Återigen klarade sig herr Blom. Jag får väl locka någon annan på honom till nästa läger.

Avslutningsvis vill jag återigen uppmana ledare, aktiva och föräldrar att skicka några rader till mig när barn och ungdomar varit och tävlat. Skicka gärna foton. För övrigt är det någon som har ett kul foto från träningslägret i Portugal så skicka det till mig . [sven.mattsson@bahnhof.se](mailto:sven.mattsson@bahnhof.se)

Då är det slut i rutan för denna gång